

Ärende 38: Tilläggsmedel för nybyggnation av förskolan Granen (KS/2016:89)

Detta är bara ett i raden av projekt som blivit dyrare än vad som var beräknat. Förskolan ser ut att bli minst 15 miljoner dyrare än vad som tidigare sagts – slutnotan beräknas landa på drygt 50 miljoner kronor.

Det var ändå inte helt oväntat att det skulle bli en fördyring. Tidigare har revisionen riktat skarp kritik mot Botkyrka kommun för att man inte håller ordning på pengarna. Rikstens skola blev exempelvis 25 miljoner kronor dyrare än vad som var beräknat.

Men var går gränsen för hur många projekt som får skena iväg innan någon tar ansvar? Varför ska vi tro att budgeten håller den här gången? Och vad är den totala summan för alla dessa tilläggsäskanden? Hur mycket har detta kostat skattebetalarna i form av uteblivna förskoleplatser och lärare?

Botkyrka kommun behöver en omstart på hela lokalförsörjningen. Det måste till ett tydligt politiskt ledarskap i Botkyrka där chefer, som gång på gång inte håller budget, friställs från sina tjänster. Skattepengar får inte slösas bort i onödan.

Vidare kan vi konstatera att detta är ytterligare ett exempel på de svårigheter och samordningsproblem som lätt uppstår i en för stor kommun. Den gemensamma nämnen stavas ”bristande kontroll”. Botkyrka har tappat kontrollen vad gäller ledning, samordning, planering och framförhållning.

Att detaljplanen för Granen kräver en annan utformning på byggnaden borde givetvis ha varit känt innan projektet budgeterades. Men i en stor kommun med relativt hög personalomsättning, där den "vänstra handen" inte vet vad "den högra gör" blir det ofta fel. I en medelstor kommun som Tullinge kommun skulle bli är den risken betydligt mindre.

Anders Thorén (TUP)